

DE KROMMEWEG IN VROEGER TIJD



We zien op deze foto het begin van de Krommeweg, vanaf het eind van de Paulusweg. Aan de horizon ligt Zwijndrecht. De betonnen brug ligt er nog en geeft nu toegang tot het parkeerterrein van het zwembad. Ter weerszijde van het weggetje ligt nu een deel van de wijk Krommeweg.

De Krommeweg behoort tot de oudste wegen van ons dorp. Over de ouderdom zijn de historici en archeologen het niet helemaal eens. De weg is vrijwel zeker minimaal 650 jaar oud. De vraag is of deze dateert van vóór de (her-)bedijking van de Zwijndrechtse Waard in 1331/32 of kort er na.

Waarschijnlijk was de weg een onderdeel van een belangrijke verbindingsweg tussen de Waal en de Devel in Zwijndrecht. De bewoners van de Zwijndrechtse Waard woonden vermoedelijk langs deze riviertjes. We hebben het dan over de Romeinse tijd. Dit zou er op kunnen duiden dat de Krommeweg uit die tijd dateert. In het verre verleden waren de waterwegen belangrijk voor verkeer en vervoer. De onverharde wegen waren niet altijd even goed begaanbaar, zeker niet als het geregend had. Via de Hoge en Lage Kade, de Krommeweg en de Bootjessteeg kwam men in Zwijndrecht bij de Devel uit. De Waal stond in verbinding met de Noord en de Devel met de Oude Maas.

Het tracé van de weg is wellicht bepaald door één van de vroegere stroompjes (goten) door het gebied. De Vliet - het riviertje langs de Hoge Kade - is daar nog een overblijfsel van. Daardoor zouden de krommingen in de weg kunnen worden verklaard. Zou de weg daaraan zijn naam ook te danken hebben? Er is ook een andere theorie met betrekking tot het ontstaan van die naam. Veel van het grondgebied rond de Krommeweg was vroeger eigendom van een zekere familie Kromme.

Veel oudere Ambachters herinneren zich de Krommeweg als een echte polderweg door de uitgestrekte landerijen. De weg werd vooral veel gebruikt door scholieren die dagelijks naar Zwijndrecht of Dordrecht fietsten voor om voortgezet onderwijs te volgen, de Ambachtsschool,

huishoudschool, MULO of HBS. (Ambacht had tot 1964 binnen haar grenzen geen voortgezet onderwijs). Colannes fietsers reden dagelijks de route via de Krommeweg. Vanuit een groot van het dorp wachtten zij op elkaar bij de Viersprong (de betonnen brug op de foto) en reden vervolgens in groepen naar de school. Iedere scholier had dezelfde ervaring: op de Krommeweg had je altijd tegenwind, heen en terug.

Zover het oog reikte was het allemaal agrarische grond. Aan de ene kant zag men in de verte de Ambachtsesteeg (nu Reeweg) en de rijksweg. Aan de andere kant lag in de verte de Veersedijk, die overging in de Ringdijk. Tijdens een vrije middag van school gingen jongens soms 'polderen'. Uren lang trok je dan met je makkers door de vrije natuur, dwars door de verschillende agrarische percelen. Onderweg kwam je natuurlijk geregeld sloten tegen. Meestal kwam je er wel droog overheen. Niet zelden kwam je met natte voeten thuis maar soms bleef het niet alleen bij natte voeten ...

Ambacht, een dorp in de uitgestrekte polders van de Zwijndrechtse Waard. Dit landschap is in ons dorp geheel verdwenen. De herinnering blijft!

Reacties zijn welkom op 06-22130438 of hiambachter@kliksafe.nl.

Historisch Genootschap Hendrik-Ido-Ambacht.
Arie Verhoeven met medewerking van Cors Lagendijk

AMBACHTSE VERTELLINGEN

Het nieuwe boek van het Historisch Genootschap AMBACHTSE VERTELLINGEN is nu te koop voor € 12,=. Voor vele uren lees- en kijkplezier. Om uzelf cadeau te doen of een leuk geschenk voor de komende feestdagen. Zie ook elders in deze krant.