

DE KROMMEWEG



We hebben dit jaar in een aantal artikeltjes wat rond gekeken in de Paulusweg en met u wat historische informatie opgehaald. We willen vervolgens onze aandacht richten op de Krommeweg, die in het verlengde van de Paulusweg lag. Over deze weg valt overigens niet zo veel te vertellen. Maar een paar stukjes moet wel lukken.

We hebben om te beginnen bijgaande foto opgezocht, waarop de Krommeweg op de achtergrond te zien is, maar ook enkele andere zaken, die intussen behoorlijk gedateerd zijn. De brug, die thans toegang geeft tot het parkeerterrein van het zwembad vormde vroeger het begin van de Krommeweg. (te zien net boven het dak van het meest rechtse blokje bejaardenwoningen. De brug, die in 1955 een oud bruggetje verving, wordt wel de Stehouwerbrug genoemd, in verband met de inscriptie in één der betonnen zijanten. Begin dit jaar heeft de gemeente bij de brug een informatiebordje geplaatst met wat historische informatie.

Op bijgaande foto is de Krommeweg goed te zien. De foto is van 1963/64. We weten de foto te dateren omdat hierop het Jeugdcentrum in de Vijverhof in aanbouw is. De foto is waarschijnlijk gemaakt vanaf de Rozengaardeflat aan de Tesselschadestraat. De bejaardenwoningen in de Vijverhof zijn in 1960 gereed gekomen. Het waren de eerste bejaardenwoningen in ons dorp. In 2000 zijn deze vervangen door een appartementencomplex en enkele blokken eengezinswoningen. De bomen, helemaal rechts, staan op het terrein waar in die tijd de rioolwaterzuiveringsinstallatie stond. In 1997 kwam Cascade daar voor in de plaats.

De Krommeweg ligt helemaal vrij in het open polderlandschap tussen Ambacht en Zwijndrecht. Het was in 1963/64 nog een smal weggetje, eigenlijk totaal ongeschikt voor auto's. De breedte was vergelijkbaar met die van een hedendaags tweezijdig fietspad. Aan beide zijden was een brede sloot.

Het vroegere wegprofiel is het beste bewaard in het vrij authentieke stukje Krommeweg (nu Heulpad geheten) tussen de Ary Schefferlaan en de Jan van Goyenlaan. De huidige knotwilgen ontbraken vroeger.

De Krommeweg was een belangrijke verbinding tussen Ambacht en Zwijndrecht. Je kwam uit op de Rotterdamseweg/Langeweg ter hoogte van Intratuin. Over de hele lengte was de weg even smal. Er was heel weinig bebouwing aanwezig. Aan het eind stonden enkele huizen. Halverwege passeerde je de fabriek van Nibiprofa (waarover een volgende keer meer). Later kwam hier in de buurt ook de orchideeënkwekerij Orchicultura, dat ook nog een klein tuincentrum is geweest. Aan het eind van de weg werd later het tuincentrum Klein Aalsmeer (Intratuin) gebouwd.

Reacties zijn welkom op 06-22130438 of hiambachter@kliksafe.nl.

Historisch Genootschap Hendrik-Ido-Ambacht.
Arie Verhoeven met medewerking van Cors Legendijk

AMBACHTSE VERTELLINGEN

De lezers die in het bezit zijn van één of meer boeken over de verdwenen Ambachtse middenstand zullen vast ook wel belangstelling hebben voor het nieuwe boek dat op 15 november in beperkte oplage in de verkoop komt: AMBACHTSE VERTELLINGEN. Het boek heeft 180 pagina's en gaat € 12,= kosten. Meer informatie volgt.