

Ambachtse vertellingen 72

OP DE VIERSPRONG



Op het einde van de Paulusweg komen we bij 'de Viersprong'. Dat is het punt waar de Paulusweg, de Lage Kade (verderop gaat deze over in de Hoge Kade), de Krommeweg en de Vrouwgelenweg bij elkaar komen. Iedereen in ons dorp wist zo'n vijftig jaar geleden precies wat je hiermee bedoelde. Scholieren die per fiets de middelbare school in Zwijndrecht of Dordrecht bezochten, spraken af op elkaar te wachten bij de viersprong. Wanneer een jongen en een meisje op zaterdagavond samen een rondje gingen fietsen, ontmoetten ze elkaar bij de viersprong.

Het Historisch Genootschap kreeg onlangs van een trouwe lezer van deze rubriek een interessante foto van deze bijzondere plek, die we u niet willen onthouden. We denken dat er maar heel weinig lezers zijn, die deze foto herkennen. De foto is vermoedelijk in 1954 genomen. Het jongetje en het paard lopen in de Vrouwgelenweg. Rechts zien we het einde van de Paulusweg. Recht voor u ligt de Lage Kade en links begint de Krommeweg. Misschien herkent u rechts, achter het paard, een fors gebouw, dat vroeger halverwege de Lage Kade stond. Dat is het poldergemaal. Vroeger sprak men in Ambacht van 'het watermesien'. Tegen de horizon tekenen zich de Kerkstraat en de Dorpsstraat af. Op deze foto ligt de locatie nog volledig in het open polderlandschap en buiten de bebouwde kom. Denkt u het zich eens in dat op de hoek Paulusweg-Lage Kade, nu de seniorenflat van de Vijverhof staat en daar achter Cascade. Aan de andere kant, waar u de fietser op de Lage Kade ziet rijden, ligt nu het parkeerterrein voor zwembad 'De Louwert'. Daar achter staat nu het gemeentehuis. Bij dit artikel is een foto gevoegd, die, ter vergelijking, de huidige situatie weergeeft.

Langs de Paulusweg liggen grote houten haspels. Men was, toen de foto werd gemaakt, bezig met het aanleggen van de hoogspanningsleiding, die diagonaal over onze dorp kwam, en later deels ondergronds is aangebracht. Op de foto zijn alle wegen nog onverhard. De wegen buiten de

bebouwde kom waren meestal niet bestraat en eigendom van de polder of van het waterschap, die voor beheer en onderhoud zorgde. We spraken niet zonder reden van polderwegen. Het waterschap of het polderbestuur zorgde ervoor dat er van tijd tot tijd een laag grint over de wegen werd gestrooid.

Reacties: 06-22130438 of hiaverhoeven@kliksafe.nl

Historisch Genootschap Hendrik-Ido-Ambacht.
Arie Verhoeven met medewerking van Cors Lagendijk

Oude Foto's

Dank zij een betrokken Ambachtse lezer kunnen wij u deze interessante foto laten zien. Misschien hebt u ook nog wel één of meer foto's van plekjes in ons dorp die erg veranderd zijn. Denkt u eens aan het Historisch Genootschap. Wij komen graag in het bezit van die foto's. Wij scannen de foto in en u krijgt het origineel uiteraard weer terug. We horen graag van u.

En ... komt u ook naar de historische lezing over de vroegere Zoutindustrie in Ambacht op donderdag 12 oktober a.s. om 20.00 uur in de Oudheidkamer, schuin tegenover de Dorpskerk. De moeite waard!

