

Ambachtse vertellingen 71

EEN DRUKKERIJ IN DE PAULUSWEG



Herkent u dit huis? U kon het indertijd vinden in de Paulusweg.

Voordat we onze historische wandeling door de Paulusweg beëindigen willen we nog iets vertellen over een bekende drukkerij, die gedurende ongeveer 40 jaar in die straat gevestigd is geweest. Heel Ambacht heeft in het verleden van het werk van deze drukker kennis genomen. We bedoelen offsetdrukkerij HIA. Nog vóór 1960 begon Bas van Helden op de zolder van zijn ouderlijk huis Paulusweg 115 in zijn vrije tijd op een eenvoudige offsetmachine voor die en gene wat drukwerk te verzorgen. Hij werkte toen nog bij een bedrijf in Dordrecht, voor wie hij ook drukwerk leverde. Eén van z'n eerste klanten was de Ambachtse vogelvereniging 'Voliérevrienden', waarvoor hij het clubblad drukte. En zoals wel meer gebeurt: van het één kwam het ander. Bij zijn huwelijk in 1960 verhuisde het bedrijfje naar Paulusweg 109. Aanvankelijk deed hij alles nog in huis, maar later werd er in de achtertuin een werkplaatsje gebouwd. Daardoor hoefde hij de keuken niet meer te gebruiken om zijn foto-negatieven te drogen.

Van Helden begon ook met het uitgeven van een huis-aan-huisblad, 'De Tipgever'. Ambacht kende toen het huis-aan-huisblad 'De Zakengids' al, van drukkerij Mouthaan in de Veersedijk. Nadat Mouthaan zijn blad had verkocht aan de Dordtenaar, besloot Van Helden zijn blad om te vormen tot het weekblad De Brug, dat wij nu nog kennen en dat momenteel de 48^e jaargang beleeft. De inhoud van oude jaargangen verschilt behoorlijk van die van tegenwoordig. Van gemeenteraadsvergaderingen werd vrij uitvoerig verslag gedaan. Ook was de burgerlijke stand een

vaste rubriek. Over privacy gevoeligheid maakte men zich in die tijd nog niet zo druk. Namen en adressen werden volledig vermeld.

Omdat het werk een steeds grotere omvang aannam, besloot Van Helden in 1971 een nieuw bedrijfspand te bouwen op Paulusweg 137, op de hoek met de P.C. Hoofdsingel. Hier stond een woning met oude tuinbouwschuur. Op de grote foto is te zien hoe de locatie er vóór 1971 uitzag. Ook de woning is later ingrijpend verbouwd.

Van Helden legde zich toe op het drukken van familie- en reclamedrukwerk. Ook tijdschriften kwamen bij hem van de pers. Hij had vast personeel in dienst, maar ook enkele thuiswerkers, die voor hem bijvoorbeeld tijdschriften bundelden. Deze medewerkers hielpen hem ook bij het samenstellen van kerkbodes voor enkele kerkelijke gemeenten. Drukkerij HIA heeft ook enkele boeken uitgegeven.

In het jaar 2000 heeft eigenaar Van Helden zijn drukkerij verkocht. De werkzaamheden verhuisden naar de Nijverheidsweg, waar drukkerij Xebius zich gevestigd had. In het bedrijfspand aan de Paulusweg kwam aanvankelijk een accountantskantoor. Tegenwoordig is hier Van den Dool Zorg en Begeleiding gevestigd.

De informatie voor dit artikel is afkomstig uit het boek 'Wie volgt?' waarin 40 verhalen staan over verdwenen middenstandsbedrijven. Er zijn nog exemplaren te koop voor € 12,= in Oudheidkamer Den Brommert aan de Dorpsstraat/hoek Smidshoef (tegenover de Dorpskerk).

Reageren? 06-22130438 of hiaverhoeven@kliksafe.nl.

Historisch Genootschap Hendrik-Ido-Ambacht.
Arie Verhoeven met medewerking van Cors Lagendijk

20 JAAR CASCADE

Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van Cascade heeft het Historisch Genootschap een fototentoonstelling samengesteld met foto's van de geschiedenis van de bibliotheek, vroegere culturele gebouwen in ons dorp, zoals De Schoof, en de bouw van Cascade. Te bezichtigen tot 30 september, tijdens de openingstijden van de bibliotheek.

