

Ambachtse Vertellingen, nummer 69

DE BIBLIOTHEEK



De bibliotheek aan de P.C. Hoofdsingel

De vorige keer vertelden we u het één en ander over de Vrije Evangelische Gemeente op de hoek van de Paulusweg en de P.C.Hoofdsingel. Herinnert u zich nog dat vroeger aan deze singel de bibliotheek vele jaren naast de kerk stond? Daarom willen we u dit keer iets vertellen over de geschiedenis van de bibliotheek.

De geschiedenis van de bibliotheek gaat terug tot enkele jaren vóór de oorlog. Het initiatief lag bij de evangelisatiecommissie van de Gereformeerde Kerk aan de Paulusweg. Alleen christelijke boeken waren in de bibliotheekcollectie opgenomen. Bovendien waren de boeken aanvankelijk allemaal geschonken. Bedoeld werd de jeugd christelijke lectuur te verschaffen. Waarschijnlijk hadden de eerste activiteiten vanuit het kerkgebouw plaats. Maar al gauw verhuisde het boekenbestand naar een woning aan de Paulusweg. (tegenwoordig Paulusweg 30) van de familie J. Mels, die de achterkamer hiervoor beschikbaar stelden. Kort na de oorlog verhuisde de groeiende boekenvoorraad gedurende enige tijd naar de schoenmakerij van Breems aan de Veersedijk. Men zal daar niet zo lang gezeten hebben want in 1950 vroeg de 'Centrale Evangelisatie Commissie van de Gereformeerde Kerk' aan het gemeentebestuur een bouwvergunning om een klein houten gebouwtje neer te mogen zetten aan de Veersedijk 25b, naast de toenmalige winkel van de Coöperatie (later taxi Van Wingerden). Dit gebouwtje, waarvan tot nu toe geen foto's zijn gevonden heeft zo'n zes jaar dienst gedaan. In het gemeentelijk archief treffen we vervolgens een bouwvergunning aan, aangevraagd door de 'Bibliotheekcommissie van de Gereformeerde Kerk', om het gebouwtje te verplaatsen (en iets groter te maken) naar de Emmasingel, achter de boerderij van A. de Koning aan de Paulusweg. Er zijn ongetwijfeld nog lezers, die zich dat gebouwtje kunnen herinneren. De zwerftocht van het boekenbestand was echter nog lang niet ten einde.

Een nieuwe mijlpaal in de lokale bibliotheekgeschiedenis was de oprichting in 1963 van de 'Stichting Christelijke Openbare Bibliotheek Hendrik-Ido-Ambacht' die de opvolger werd van de

Bibliotheekcommissie van de Gereformeerde Kerk. In die stichting werkten alle 7 protestantse kerkgenootschappen van ons dorp samen. De uitdrukking “samen sterk” bleek ook hier z’n vruchten af te werpen, want in 1964 kreeg Ambacht de beschikking over een royale bibliotheek aan de P.C. Hoofdsingel. Als gevolg van de groei van de burgerlijke gemeente in de jaren ’60 maakte de bibliotheek daar een explosieve groei door. Daarom werd het bibliotheekoppervlak in 1969 door een ingrijpende verbouwing ongeveer verdubbeld.

Het semi-permanente gebouw bleek niet van duurzame materialen te zijn gebouwd, want begin jaren ’80 ging de kwaliteit van het gebouw behoorlijk achteruit. Daarom werd in 1985 in principe besloten dat er een nieuwe locatie voor de bibliotheek moest komen. Enkele jaren daarvoor was er in Ambacht een pittige discussie ontstaan over de christelijke grondslag van de bibliotheek. Enkele Ambachters spraken van een censuur op bepaalde niet-christelijke boeken. Ze dreigden met de oprichting van een aparte neutrale bibliotheek. Uiteindelijk werd besloten de christelijke bibliotheek om te zetten in een algemene bibliotheek.

In 1987 verliet de bibliotheek haar locatie aan de P.C. Hoofdsingel en kreeg (tijdelijk) onderdak in het nieuwe gemeentehuis aan de Weteringsingel/Hoge Kade (het gedeelte waarin nu het politiebureau gevestigd is). In 1997 verhuisde de bibliotheek naar haar huidige locatie in Cascade, waar men nu 20 jaar onderdak geniet.

Reacties zijn welkom op 06-22130438 of hiambachter@kliksafe.nl.

Historisch Genootschap Hendrik-Ido-Ambacht.
Arie Verhoeven met medewerking van Cors Lagendijk

OPEN MONUMENTENDAG

Hebt u zaterdag 9 september a.s. al gereserveerd voor de Open Monumentendag? Het thema is dit jaar ‘Boeren, burgers en buitenlui’. In de Oudheidkamer is een tentoonstelling met voorwerpen uit de erfenis van de vroegere burgemeester Spoor, terwijl u ook het één en ander te zien krijgt over het agrarisch verleden van ons dorp. Openingstijden van 10.00 tot 16.00 uur. Tussen 12.00 en 13.00 uur kunt u, schuin tegenover de kerk een concert bijwonen van de Oratoriumvereniging Psallite Deo. Binnenkort leest u in deze rubriek meer over deze dag. En a.s. zaterdag 26 augustus kunt u ons ontmoeten tijdens de Zomerparkdag.



Het bibliotheekgebouwtje aan de Emmasingel