

DE VRIJE EVANGELISCHE GEMEENTE II nummer 68



De lezers die enigszins bekend zijn met de kerkgeschiedenis van ons land, zullen ongetwijfeld weleens gehoord hebben van het Réveil. Dit was een opwekkingsbeweging in de 19^e eeuw. Haar sympathisanten probeerden een dam op te werpen tegen de toenemende vrijzinnigheid in de Nederlandse Hervormde Kerk. Bekende namen als Groen van Prinsterer en Da Costa zijn hieraan verbonden. Er waren echter ook Réveilmensen, die als gevolg van verschillende oorzaken buiten de bestaande kerken kwamen te staan. Eén van de bekendste was ds. Jan de Liefde (ook bekend van de Vereniging tot Heil des Volks). Onder zijn leiding ontstonden er her en der in het land enkele Vrije Evangelische gemeenten. Halverwege de vorige eeuw waren er in Dordrecht en Rotterdam ook dergelijke gemeenten.

Na deze inleiding gaan we terug naar het evangelisatiewerk van Cees van der Ven en enkele medestanders onder de onkerkelijke bewoners van de Steenplaats, waarover het in het vorige artikelje ging. Als gevolg van het evangelisatiewerk groeide tijdens de oorlogsjaren de behoefte om ook 's zondags in ons dorp bijeenkomsten te gaan houden. De eerste zondagse diensten vonden

plaats in één van de huisjes, die behoorden tot de zgn. Zevenschoorstenen. Als gevolg van de groeiende belangstelling week men al spoedig uit naar één der lokalen van de openbare school aan de Wepsterlaan. Voorganger was aanvankelijk evangelist W. de Goede. De belangstelling nam steeds meer toe. Ook het catechisatie- en verenigingswerk kwam van de grond. Dit leidde er in 1949 toe dat er een zelfstandige Vrije Evangelische gemeente werd gesticht. Onder de eerste kerkenraad komen we veel bekende Ambachtse namen tegen. Naast de al eerder genoemde C. van der Ven, zijn dat A. Stolk, P. van Gameren, A. van Rietschoten en W.B. van Wingerden. Verder werd evangelist Huson de eerste jaren aan de gemeente verbonden, later opgevolgd door ds. D. Visser. De eerste jaren werden vooral gekenmerkt door een opvallende groei, wat o.m. valt af te leiden uit het feit dat de gemeente in de eerste helft van de jaren '50 niet minder dan 8 verschillende kerkelijke verenigingen telde. Behalve de openbare lagere school aan de Wepsterlaan had men voor het verenigingsleven de beschikking over een gebouw, waarin voorheen een slagerij en palingrokerij was gevestigd. De behoefte aan een eigen kerkgebouw deed zich steeds meer voelen. Men heeft tevergeefs geprobeerd een bestaand gebouw te kopen. Daartoe heeft men o.m. het oog gehad op het voormalige kerkgebouw van de Oud Gereformeerde Gemeente aan de Onderdijkse Rijweg (tot 1952 in gebruik) en een café bij Hooftwijk. Uiteindelijk kon men in 1962 een perceel grond kopen op de hoek van de Paulusweg en P.C. Hoofdsingel. In 1963 nam men hier een nieuwe kerk in gebruik. Toen het ledental een aantal jaren terugliep heeft men nog overwogen het gebouw samen met de Rooms Katholieken te gaan gebruiken. Ook de Gereformeerde Gemeente in Nederland (Roodenburgstraat) heeft belangstelling gehad het gebouw te kopen. Nadat het ledenaantal, vooral sinds de komst van evangelist Durieux, in de jaren '70 weer ging groeien en ook het kerkbezoek weer toenam, werd het nodig het kerkgebouw te vergroten. Dit gebeurde in 1978. De foto bij dit artikel laat het gebouw zien dat toen ontstond. In 1985 kreeg het gebouw na een nieuwe verbouwing het aanzicht, zoals wij dit tegenwoordig kennen.

Het kerkgebouw heet Maranatha. Dit woord uit de Bijbel betekent: De Heere komt.

Reacties zijn welkom op 06-22130438 of hiambachter@kliksafe.nl.

Historisch Genootschap Hendrik-Ido-Ambacht.
Arie Verhoeven met medewerking van Cors Lagendijk

ZOMERPARKDAG

Hebt u de Zomerparkdag 2017 al in uw agenda staan? Zaterdag 26 augustus is het weer zover. Het Historisch Genootschap staat daar dit jaar ook weer met een interessante kraam. Was u al lang van plan om lid te worden, bijvoorbeeld omdat u deze veertiendaagse stukjes waardeert? Loop dan bij ons langs. Wilt u onze bouwplannen steunen met het kopen van één of meer bouwsteentjes (€ 2,50 per stuk). Wie ontmoeten u graag, ook voor een (historisch) praatje of een vraag bent u van harte welkom!