



H. IDO-AMBACHT. 2e Openb. School.

Uitg. S. de Waard.

Op de hoek van de Paulusweg en de P.C. Hoofdsingel staat al jaren het kerkgebouw van de plaatselijke Vrije Evangelische Gemeente, ook bekend als de Maranathakerk. In dit artikel willen we iets vertellen over de achtergronden, die hebben geleid tot het ontstaan van deze gemeente. In een volgend artikel komt dan het ontstaan van het kerkgebouw aan de orde.

In de 19^e en 20^e eeuw waren de Veersedijk en Onderdijkse Rijweg veel intensiever bewoond dan tegenwoordig. In de jaren '20 en '30 nam het bevolkingsaantal er zelfs nog toe als gevolg van het ontstaan van Hooftwijk en de Burgemeester Van Akenwijk. Daar is in deze rubriek in het verleden al het een en ander over verteld. Vooral veel arbeiders, aanvankelijk werkzaam in de steenfabrieken, later meer in de scheepsbouw en scheepssloperijen woonden 'in d'n dijk', ook wel de Steenplaats genoemd. Onder de arbeidersbevolking kwam veel onkerkelijkheid voor. Deels zal dit te maken hebben gehad met de afgelegen ligging van dit gebied ten opzichte van de Dorpskerk en later ook van de Gereformeerde kerk, nadat die in 1891 aan de Paulusweg verrees. Men stond over het algemeen wel ingeschreven als lid of dooplid van 'de grôte kark' maar velen zagen het, op zo'n 4 kilometer afstand gelegen, Hervormde kerkgebouw maar weinig van binnen. Er heerste bovendien veel armoede onder de bevolking, nog verergerd tijdens de crisisjaren rond 1930. Velen waren ruw en onverschillig. Er kwamen op zaterdag en zondag op z'n tijd vechtpartijen voor en het drankmisbruik was groot. Ook voor de kerken lag de Steenplaats ver weg.

Het is vooral particulier initiatief geweest, dat zich het lot van de Steenplaatsers aantrok. In dit verband moet de naam van de Ambachter Cees van der Ven met ere worden genoemd, zonder anderen tekort te willen doen. Cees woonde aan de Onderdijkse Rijweg, voorbij de Vrouwgelenweg. Hij was daar tuinder. Ook was hij enige tijd ouderling in de Gereformeerde Kerk. Cees was bewogen met het lot van de arbeidersbevolking. Er werd in de periode tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog in de Christelijke School aan de Onderdijkse Rijweg vanuit de Hervormde Kerk Zondagsschool gehouden. En de weduwe van steenbakker 't Hooft heeft ook nog enige tijd een gebouwtje beschikbaar gesteld voor Zondagsschoolactiviteiten. Maar het was Van der Ven opgevallen dat hier vooral kinderen van kerkelijk meelevende gezinnen kwamen. Daarom begon hij in de openbare lagere school aan de Wepsterlaan met een zondagsschool voor niet-kerkelijke

kinderen. En zijn pogingen hadden resultaat. Ze kwamen naar die Zondagsschool. En via de kinderen kwam Van der Ven in contact met de ouders, vaak eerst de moeders. Zodoende kreeg het initiatief een vervolg en ging men ook kerkelijke samenkomsten in de openbare school houden. Het was niet de bedoeling van Van der Ven en zijn medestanders om een aparte kerk te stichten, maar de mensen uiteindelijk door te verwijzen naar de plaatselijke kerken. Maar er ontstond uiteindelijk toch een aparte kerk. Daarover de volgende keer meer.

Omdat de geschiedenis van de Vrije Evangelische gemeente van Ambacht onlosmakelijk verbonden is met de openbare school aan de Wepsterlaan ziet u boven dit artikel een foto van dat schoolgebouw.

Reacties zijn welkom op 06-22130438 of hiambachter@kliksafe.nl.

Historisch Genootschap Hendrik-Ido-Ambacht.
Arie Verhoeven met medewerking van Cors Lagendijk

Bouwsteentjes

Wilt u de bouwplannen van het Historisch Genootschap voor de restauratie en nieuwbouw van oudheidkamer Den Brommert ook financieel steunen of wilt u uw waardering tonen voor de artikeltjes, die het Genootschap elke veertien dagen in dit blad schrijft.

U kunt symbolisch bouwsteentjes kopen á € 2,50 per stuk. De actie heeft in 4 maanden al bijna € 1400,- opgebracht. Dank daarvoor!

U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL79 INGB 0007 2619 58. U krijgt er t.z.t. een gerestaureerd monument voor terug. Het genootschap is ANBI-gecertificeerd.