

## 66. AMBACHTSE VERTELLINGEN



Wist u dat er vroeger in Ambacht een schaapherder woonde?

Aan het begin van de Paulusweg stond de boerderij van Teunis Vat. Zie bovenstaande foto. Het pand staat er nog. Misschien hebt u weleens gezien dat de woning Paulusweg 7/9 een naam draagt. Bovenin de kopgevel van het pand, op de hoek met de Halfweg prijkt tegenwoordig de naam "De Schaapskooi".

Gedurende het eerste kwart van de vorige eeuw was Teunis Vat met zijn schaapskudde een vertrouwd beeld in ons dorp als hij met zijn schapjes naar het buitengebied wandelde. Kinderen liepen graag een stukje met hem mee als hij onderweg was naar de Molendijk o.d. Er is een mooie foto bewaard gebleven, waarop we onze herder met zijn kudde in de Molendijk (vlakbij het Nieuwe Veer) aantreffen. (zie tweede foto) Het is een vredig tafereeltje.

Teunis Vat staat, met zijn schepersstok in de hand, op de dijk en zijn kudde schapen graast buitendijks in de berm. De fotograaf kijkt in de richting van de Oostendam. De dichte begroeiing is van de Crezéepolder, ook wel Grote Bospolder genoemd. Dat is de polder tussen de Molendijk en de Noord. Het water kon vroeger vanaf de Noord op verschillende punten vrij de ruig begroeide polder in- en uitstromen, waardoor grote gedeelten regelmatig onder water stonden. Eind jaren '30 is het gebied ingepolderd, waarna het bouwland werd. Onlangs is het gebied, dat gedeeltelijk tot het Ambachts grondgebied behoort, weer aan de natuur terug gegeven door enkele openingen in de dijk langs de Noord te maken. Hierdoor kan het rivierwater dit gebied weer in- en uit, zodat het een zoetwatergetijdengebied is geworden, toegankelijk voor de wandelaar.

Nog even terug naar Teunis Vat. Teunis was geen Ambachter van geboorte. Hij kwam uit Nijkerkerveen op de Veluwe, waar hij in 1853 werd geboren. We weten niet of hij uit een schaapherdersfamilie afkomstig was. In elk geval kan hij daar op de Veluwe vertrouwd zijn geraakt met dit beroep. Bij zijn huwelijk is hij in onze omgeving terecht gekomen.

Teunis Vat was een bekend persoon in de Ambachtse gemeenschap.. Af en toe hoor je nog weleens verhalen over hem. Als een paard kreupel was ging men soms naar de schaapherder, die een methode wist om het paard van zijn kreupelheid af te helpen.

In 1897 verkocht hij een perceel grond, naast zijn boerderij, waarop vervolgens de Gereformeerde Kerk werd gebouwd.

Hebt u ook (uit overlevering) nog verhalen over Teunis Vat? Neem gerust contact met ons op.

Reacties zijn welkom op 06-22130438 of [hiambachter@kliksafe.nl](mailto:hiambachter@kliksafe.nl).

**Historisch Genootschap Hendrik-Ido-Ambacht.**

*Arie Verhoeven met medewerking van Cors Lagendijk*



#### **Bouwsteentjes**

Wilt u de bouwplannen van het Historisch Genootschap voor de restauratie en nieuwbouw van oudheidkamer Den Brommert ook financieel steunen?

U kunt symbolisch bouwsteentjes kopen á € 2,50 per stuk. De actie heeft in 4 maanden al bijna € 1400,= opgebracht. Dank daarvoor!

U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL79 INGB 0007 2619 58. U krijgt er t.z.t. een gerestaureerd monument voor terug. Het genootschap is ANBI-gecertificeerd.