



Hierbij nog een interessante Ansichtkaart van de Paulusweg. Het beeld is van kort na de Tweede Wereldoorlog. Het grote gebouw rechts is de Gereformeerde kerk. In de verte zien we de Veersedijk. Opvallend zijn de sloten ter weerszijden van de nog onverharde weg met de vele bruggetjes naar de huizen. Auto's ontbreken geheel op het sfeervolle plaatje dat sterk afwijkt van de huidige situatie.

De Ansichtkaart is nog om een andere reden van belang. Afzenders van de kaart zijn de plaatselijke Gereformeerde predikant en zijn vrouw: dominee en mevrouw Vos-Elinga, het predikantsechtpaar dat tussen 1946 en 1949 de Ambachtse Gereformeerde pastorie bewoonde. Hun namen brengen ons bij een bijzonder tragische gebeurtenis uit die tijd. In de zomer van 1949 had in de plaatselijke Gereformeerde kerk een bijzonder ingrijpend gebeuren plaats, dat de oudere Ambachters zich ongetwijfeld nog zullen kunnen herinneren.

Na het vertrek van dominee W.F.C. van Helsdingen in 1944 kostte het kerkenraad en gemeente veel moeite om weer een eigen predikant te krijgen. Uiteindelijk werd na een aantal vergeefse beroepen in 1946 de vacature vervuld. Dominee H. Vos uit Tijnje (Friesland) nam het beroep naar ons Waaldorp aan en verhuisde naar de pastorie bij de kerk aan de Paulusweg. Met veel energie zette het predikantsechtpaar (zij hadden geen kinderen) zich in voor de gemeente. Vooral de evangelisatie en de zorg voor de jeugd van de kerk hadden hun bijzondere belangstelling. In die tijd kwam het geregeld voor dat er vanuit de plaatselijke Gereformeerde kerk in ons dorp aan straat-evangelisatie werd gedaan. (Ook bepaalde andere kerken deden daar wel aan mee.) Het kerkelijk evangelisatiekoor zong, begeleid door een orgeltje, op verschillende locaties enige liederen, gevolgd door een evangelisatietoespraak door de predikant.

Hun betrokkenheid bij de jeugd van de kerk bracht het predikantsechtpaar in juli 1949 met een deel van de jeugd een weekje in Ouddorp op Goeree-Overflakkee. Tijdens een mooie zonnige dag ging

men naar het strand. Op een gegeven moment raakte de dominee in moeilijkheden, vermoedelijk omdat hij in een draaikolk terecht kwam. Mevrouw Vos schoot haar man te hulp. Het gevolg was echter dat beiden voor de ogen van de kinderen verdronken.

Het lichaam van mevrouw Vos werd nog diezelfde dag gevonden, dat van de dominee niet. Pas op de geplande dag van haar begrafenis vond een schipper het lichaam van de predikant, zodat het echtpaar toch tegelijk begraven kon worden. Op de oude begraafplaats Waalhof bewaart een grote grafsteen tot vandaag de dag de herinnering aan deze trieste gebeurtenis, die destijds zo'n grote impact in onze lokale samenleving heeft gehad.

Reacties zijn welkom op 06-22130438 of [hiambachter@kliksafe.nl](mailto:hiambachter@kliksafe.nl).

**Historisch Genootschap Hendrik-Ido-Ambacht.**  
*Arie Verhoeven met medewerking van Cors Lagendijk*



Dominee H. Vos en mevrouw J. Vos-Elinga.

#### **ORANJEBRADERIE**

Op Koningsdag wordt traditiegetrouw in Ambacht weer de Oranjebraderie gehouden. Komt u ook langs bij de kraam van het Historisch Genootschap? Men heeft daar altijd wel iets interessants voor u. Ook kunt u het Bouwfonds van het Genootschap steunen door één of meer bouwsteentjes te kopen. Tot 27 april a.s.

Als u meer wilt weten over de geschiedenis van de plaatselijke Gereformeerde kerk kunt u terecht bij het archief van het Historisch Genootschap. Onlangs is de geschiedenis beschreven in een uitgebreid artikel in Swindregt Were, het tijdschrift van het Genootschap.

